

september-oktober-november 2019



Ontvouwen



Deadline

Ad vroeg me om een meditatie; zou op de 20^e af moeten wezen. Dat is vandaag en natuurlijk lukt dat niet. Ik zit en tik dit in de trein naar Heerenveen. Drie keer deze week, en zaterdag nog eens.



Mijn “gekke nicht” Joke is vanmorgen (eindelijk dan) overleden. Of, zoals ze in het Leger des Heils zeggen: zuster Stok is “Bevorderd tot Heerlijkheid”. Net als haar vader Chris en haar moeder tante Truus; net als onze opa Klaas en onze beppe Janke. Zo ook staat het op de glazen platen van het Leger; vroeger op de Tuinen, nu in Bilgaard. Daar, in Leeuwarden wordt Joke begraven; in het graf van opa en oma aan het Schapedykje. Opa is begraven in 1971, oma 1963. Het graf is nog niet geruimd, weet ik van mijn bezoeken en van ome Dirk, die dit jaar 99 is geworden; hij heeft de grafrechten tot 2023 betaald.

Als Joke er bij in komt, moet er een verlenging komen van tenminste 15 jaar. Dirk moet dan tekenen, of ik neem het over. In 1988, toen ik dominee werd, ging ik er naar toe op pelgrimage: “Opa, ik geloof niet alles zoals u; ook minder dat mijn vader; maar ik ben wel de eerste die er zijn beroep van gemaakt heeft, noem het een roeping.. Geloof was alles voor u, u kon prachtig bidden en die melodie heeft mij gedragen.. laat mijn tekst maar anders zijn; goddank kan God vertalen. Ik bid hier om uw zegen, amen”. Toen ik mijn ogen opende, ik zal dat nooit vergeten, was er een Atalanta vlinder op het graf neergestreken.

Inhoudsopgave

	Blz		Blz
Meditatie	2	Informatierek	10
Van het bestuur	5	Collecten	11
In memoriam mw. C.J. Mosterdijk	6	Bedankt	11
Programma 2019-2020	7	Bloemen	12
Ontmoetingsochtenden	8	Agenda	14
Nieuwsbrief St. Ghana Medical	9	Contacten	15
Support.		Uw bijdragen	16

Ditmaal neem ik de familie mee voor Joke.

Mijn lieve nicht Joke ligt al een jaar of dertig op bed. Ze is schizofreen, lijdt een levenlang aan wanen, is extreem eenkennig en kan allang niet meer lopen. Mijn vader mocht komen; mijn moeder aanvankelijk niet, maar de laatste 10 jaar helemaal welkom. Ik mocht ook, tenslotte ben ik de familiedominee.

Ik heb de afscheidsdienst van haar ouders geleid. Zelfs heb ik Joke gedoopt in de tijd dat ze doodsbang was voor de hel. Dopen doen ze niet in het Leger, maar Joke was zo bang dat ze anders niet in de hemel komen zou..! Joke is gedoopt met heel veel water en tranen.

Sinds mijn pa is overleden, heb ik het op me genomen twee keer in de maand op bezoek te gaan. Ik verheugde me daar altijd op.

Joke was boos op God. Want omdat haar eigen ouders ongedoopt gecremeerd zijn, vreesde ze dat die niet in de hemel zouden komen. Bijna elke keer dat ik bij Joke was ging het gesprek hier wel even over, en het heeft een poos geduurd voordat ik begreep dat ik haar angst niet met rationele of bijbelse argumenten kon genezen. De beker van haar leven stroomde immers over van ellende. Daar heeft ze haar geloof van gemaakt, met altijd een gevoel van naderend onheil. Joke was terecht boos op het leven.

Toch wil ik zaterdag bij het graf psalm 23 zingen op de melodie van het Leger: Crimond, heet die, en de melodie is eindelijk dan toch in het liedboek nedergedaald. “Mijn herder is de Heer in wien / ik alles heb, en ben / in groene weiden leidt hij mij / aan stille wateren” en later: “mijn beker vult Gij met lafenis”. Hier geen gal, maar goeie wijn. Alcohol mag dan vast wel, van het Leger. Ik wil die prachtige melodie dan en daar zingen of in ieder geval fluiten. Mijn opa en oma, mijn ooms en tantes; ja ook mijn vader zingt mee.

Ach Joke, je was zo gek op knuffels. Op zacht. Op hondjes en op schaapjes. Je dooptekst kwam van de Goede Herder. En later, in de hemelwei zou je met lammetjes spelen, net als vroeger in de kinderboerderij. Ja je kunt dan weer lopen, huppelen zelfs. En ja zeker, je vader en moeder staan bij de hemelpoort. Of er is dat, of er is niks; maar jij hebt het verdiend.

Ik ben op de treinreis terug en kijk de tekst die ik schreef nog even na. Wat hebt u er aan?

Laat ik dan vertellen wat ik van Joke geleerd heb.

Dat is 3) mediteren. Dit schrijven heet een meditatie. Wel nu: nooit heb ik iemand meegemaakt die zo kon genieten van zure haring in de morgen of van een slaatje in de middag. "Heeeeelluk", zei Joke. Als mediteren iets is als in het midden zijn: dat kon ze. In woede, in genieten, in ziek zijn, in verlangen naar het einde. Ik ben blij dat ik middels deze meditatie geconcentreerd bij haar kon stil staan.

2) Eerst was ik bang voor haar en haar grilligheid; voor alle leed in Sanhigte, de plek voor psychiatrische ouderen waar ze de laatste twintig jaren woonde. Ik ben aan de mensen gaan hechten en van Joke gaan houden. Ze hebben me vanmiddag allemaal geknuffeld en gezoend of de handen geschud. Zaterdag staan ze in een haag, en er is oranjekoek voor iedereen.

Maar: in de 1^e plaats heb ik haar leren kennen als een kind van God. Of liever nog van de Here Jezus, want die vond ze wel lief; terwijl ze God wel een trap verkopen wilde vanwege haar migraine, haar slechte ogen en wat al niet.

We hebben veel en vaak gezongen: de liederen van het Leger. Bij voorbeeld stichterslied:

O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd,
verlossing, zo grenz'loos, voor mij hier bereid,
o vloed van genade, zo rijk en zo vrij,
gij stroomt toch voor allen; (3x) stroom ook over mij!

"Grenzeloos en vrij, Joke! Voor allen! Ook voor mij, ook voor mij.. voor jou, voor jou: staat open ook voor jou! ! Ja, wij zullen eenmaal komen..!"

Het Leger des Heils blijft mij ontroeren in haar opgewekte, betoeterde marsliederen. In die humor, mystiek en naïviteit liggen mijn wortels; niet in het voorwaardelijke calvinisme.

Dat Joke heilig en veilig is, in Jezus' armen.

Ivo de Jong.

Per 1 september is het nieuwe verenigingsjaar begonnen.

Het bestuur van de Vrijzinnigen Brielle en de programmacommissie zijn al weer een paar maanden druk met de voorbereidingen hiervoor.

Zondag 8 september houden we onze startzondag onder het thema “ontvouwen “. De gebalde vuist openen en ontvouwen symboliseert de gang naar liefde en het licht.

De programcommissie heeft weer veel werk verzet en een mooi jaarboek gemaakt waarin ook het jaarthema wordt toegelicht.

Tijdens de startzondag wordt ook een expositie van glaskunstwerken gehouden in ons gebouw. Meerdere werken van de Brielse glaskunstenares Marja Bergwerff zijn te bezichtigen. De kunstwerken blijven t/m de monumentendag, zaterdag 14 september a.s. in ons gebouw. Naast de reguliere kerkdiensten op zondagmorgen is er ook plaats voor andere interessante bijeenkomsten met bekende sprekers.

Omdat het jaarboekje deze keer wordt gemaakt samen met onze Schiedamse vrienden, ziet de lay-out er wat anders uit.

De man die tot en met dit jaar diverse publicaties verzorgde, Ruud van der Kraats, stopt hiermee met ingang van dit nieuwe verenigingsjaar. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn prachtige werk en zullen hier tijdens de jaarvergadering zeker nog bij stilstaan. Als gevolg hiervan zal ons blad Vrijzinnig leven voorlopig worden gemaakt door de programmacommissie waardoor de vorm ook gewijzigd zal zijn. De bedoeling is dat eind maart 2020 een gezamenlijk blad Brielle/Schiedam zal worden uitgebracht en dat zal vervolgens per kwartaal verschijnen.

De jaarvergadering wordt gehouden op zondagmorgen 27 oktober en daarvoor bent u allen nu al uitgenodigd. Van het landelijk bestuur ontvingen we twee rapporten. Het rapport van de commissie Vrijzinnigen 2020 en het commentaar erop van een extern bureau. Globaal samengevat worden in de rapporten wijzigingen van de structuur en de statuten van de vereniging besproken. De commissie heeft gedurende 2 jaar veel tijd en energie hieraan besteed.

Op 21 september wordt een extra Algemene Vergadering gehouden in Zeist om beide rapporten te bespreken. Alleen officiële afgevaardigden mogen stemmen maar alle leden mogen meepraten. Het bestuur zorgt voor de afvaardiging; leden die de digitale rapporten via mail willen ontvangen kunnen dit doorgeven aan onze secretaris Paul Deur.

Op 23 november wordt dan de reguliere, landelijke ledenvergadering gehouden.

Tijdens de jaarvergadering zullen wij u hierover aanvullend informeren.

In memoriam mevrouw C.J. Mosterdijk

Op 4 Mei overleed mvr. Cornelia Jacoba Mosterdijk, beter bekend als Corrie, op de leeftijd van 79 jaar.

De meeste leden van onze afdeling zullen Corrie niet gekend hebben, want de jaren waarin ze echt “meedeed” in de Kerkstraat liggen lang achter ons. Ze was één periode bestuurslid, daarnaast voerde ze allerlei klussen en klusjes uit, daarin actief bijgestaan door haar man Wim. Haar leven werd getekend door het té jong overlijden van haar enige broer, een verlies dat zij vermoedelijk nooit heeft kunnen verwerken: in alle gesprekken viel zijn naam.

Aanvankelijk woonde het echtpaar aan de Rijkstraatweg, later in Vierpolders. Tenslotte gingen ze in Hellevoetsluis wonen, de afstand tot Brielle was de reden van het niet meer actief meedoen in onze afdeling. Maar als Mati en ik bij haar op bezoek gingen, werd het reilen en zeilen van de NPB breeduit besproken, die belangstelling bleef. Na het overlijden van Wim werden de beide honden haar oogappels. Toen zelfstandig wonen te moeilijk werd, kreeg ze de kans in Voornesteijn, beschut, te gaan wonen.

Toen daar berichten gingen rondzingen dat het woongebouw gesloopt zou worden, bezorgde haar dat grote onrust. Tenslotte kwam het verlossende woord: Corrie kreeg woonruimte in de Torenhoeve, het buurhuis van de Grootenhoek: een gezellig en royaal appartement.

Op 4 Mei is Corrie onverwacht overleden; ze werd in haar geliefde Oostvoorne begraven.

Terugziende op het leven van Corrie, kan slechts vastgesteld worden, dat het een leven was, zonder hoofdletter I, te veel eenzaamheid en verdriet: dat ze dit alles met zich meedroeg en verdroeg, verdient ons respect. Na zo'n bewogen leven moge zij rusten in vrede.

Cor Lageweg

Programma 2019-2020

Programmacommissie

Het nieuwe programma met de titel "Ontvouwen" is samengesteld in samenwerking met Vrijzinnigen Rotterdam/Schiedam. Naast de Brielse activiteiten zijn er ook gezamenlijke activiteiten gepland.

Als motto is gekozen voor "Ontvouwen". Dit naar aanleiding van het manifest van de universele religie van liefde. Dit manifest biedt een alternatief voor de gebalde vuist, nl. de open hand.

Op de startzondag 8 september 2019 wordt het nieuwe jaarprogramma gepresenteerd door de programmacommissie.



Er staan weer mooie activiteiten op de agenda van het komende seizoen. Wij zullen u hierover in een interactieve presentatie informeren.

Uiteraard is er ook koffie en thee met tijd voor ontmoeting en bijpraten na de stille zomerperiode.

Buren, familie en kennissen zijn uiteraard ook van harte welkom kennis te komen maken met Vrijzinnigen Brielle e.o.

De entree is gratis

Ontmoetingsochtenden

De ontmoetingsochtend van 17 september as. gaat helaas niet door. Op dinsdag 15 oktober 2019 zal de eerste ochtend van het nieuwe seizoen zijn. We vertellen jullie dan een dierenverhaal met wat getalletjes erin verstoppt, we hopen op een gezellige bingo ochtend.

We starten om 10:00 uur en de ochtend eindigt zoals u gewend bent om 11:30 uur.

Loes en Lia.

Zien is kennen- over het geluk

Het geluk zit bij zonsopgang in de trein
en zingt Vivaldi met de kievit
fietst langs de waddendijk: een feilloos oog
voor wollen schapen, ruime lucht van Hollands
blauw.

Looft keuken en kamer, leest de krant
Loopt de straat door om de herfst te prijzen,
verliefd op het gouden licht van september
lacht het naar oude dames babies leren jacks.
Het geluk bezit goed ingelopen
wandelschoenen.

's Avonds zit het aan tafel met vrienden
het drinkt oude jenever, volgt een talencursus
doucht elke ochtend warm zwemt 's zomers
spetterend door de lauwe zee.

Het geluk schrijft lange brieven,
eet een haring, heeft een moeder
viert Sinterklaas.

Het geluk ligt graag in bed. Het is getrouwd
heeft tot zijn verdriet geen kinderen maar
het geluk houdt zich groot.

Marjoleine de Vos

Nieuwsbrief St. Ghana Medical Support.

Voor deze in Heenvliet gevestigde stichting hebben we op 1 april 2018 (geen grap) gecollecteerd. Enige tijd geleden ontvingen we een nieuwsbrief. De stichting steunt een gebied ruim 700 km ten noordoosten van de hoofdstad Accra.

De hulp concentreert zich vooral op het basisonderwijs. Het niveau van de basisschool is zo laag dat doorstromen bijna niet mogelijk is. Daarom blijft het van groot belang om de kennis op de basisscholen te verbeteren, om vervolgens bij het doorstuderen op de middelbare school goede resultaten te halen.

Periodiek gaan bestuursleden van de stichting zelf kijken naar de besteding van de giften en er worden rapporten door de contactpersonen gestuurd. Uit zo'n brief is het volgende verhaal. "Een rapport over het lagere school project in het Komaland gebied". Namens iedereen die steun ontvangen heeft uit het lagere school project wil ik u en de sponsors van de stichting hartelijk danken voor de leermiddelen die onze schoolkinderen gekregen hebben.

Totaal 500 leerlingen van vijf verschillende scholen hebben schoolbenodigdheden ontvangen. Zoals uniformen, schriften, reken- en natuurkundeboeken en schrijfpennen. De uitreiking van de spullen werd gedaan door plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders waarvan ik U de namen niet noem omdat U die waarschijnlijk toch niet kent. De kinderen waren opgewonden en blij toen ze ieder op hun beurt de schoolspullen uitgereikt kregen. Veel ontvangers, leraren en dorpsoudsten deelden de blijdschap en dank voor deze belangrijke schenking.

De vertegenwoordiger van het ministerie van onderwijs wees de kinderen er op goed voor de spullen te zorgen om er zo veel mogelijk profijt van te hebben. De ouders werd aangeraden hun kinderen elke dag naar school te sturen en om hun best te doen. Dat is ook nodig om de onderwijzers te motiveren in de afgelegen districten les te blijven geven.

In de hoogste klas van de lagere school ligt de nadruk op rekenen, Engelse taal en natuurkunde. Alle scholen vragen daarom als het mogelijk is om Engelse leesboeken. Ondanks de hevige regenval verwachten de boeren een hogere opbrengst dit jaar. Tot zover de “update” over het lagere schoolproject in het Komaland district in Noord Ghana. “Hope you are all doing well”. Meer informatie over de Stichting Ghana Medical Support op website: www.sgms.nl

Informatierek



Als u ons kerkje via de rechterdeur binnen komt, dan ziet u direct het informatierek.

Stop dan even en kijk er eens in, want in het rek vindt u informatie van verenigingen/kerken uit de directe omgeving en de regio en verder overige tijdschriften.

Eens per maand wordt door Joke orde op zaken gesteld. Zij zorgt ervoor dat alles actueel is.

Van de penningmeester

Collecten



Datum	Voorganger	Afdeling	Onderhoud
2-6-2019	Ds. I. de Jong	69,00	12,00
9-6-2019	Ds. M. Nieuwenhuis-den Dulk	108,20	31,00
23-6-2019	Mevr. R. Noordermeer	87,40	19,20
7-7-2019	Ds. M. Zandbergen	132,00	
21-7-2019	Mevr. R. Noordermeer	118,00	
4-8-2019	Ds. H.M. Perfors	75,80	26,00
18-8-2019	Ontmoeting op zondag	82,30	

Bedankt

Tijdens de laatste bestuursvergadering werd ik aangenaam verrast door Mieke die mij een mooi boeket bloemen overhandigde ter gelegenheid van mijn 65 ste verjaardag. Daarvoor hartelijk dank.

Jan de Voogd

Mijn verjaardag viel dit jaar – al weer – in mijn Indiase vakantie. Zodoende mocht ik de kerke-bloemen een maand ná “mijn feestdag” ontvangen: een mooi, gemengd boeket. Ik vind het knap, dat een bloemist van bloemen met uiteenlopende kleuren en vormen, er tóch een eenheid van weet te componeren, zoals met mijn boeket het geval was. Ten zeerste bedankt voor het opvrolijken van mij en van mijn woonkamer !

Cor Lageweg.

Na afloop van de dienst op 4 augustus jl. kreeg ik de mooie bloemen mee ter ere van mijn 92^e verjaardag. Heel hartelijk bedankt.

Jo Mandak.

Bloemen



2-6-2019 Carolien Klinkhamer
9-6-2019 Sietske Heijl
23-6-2019 Ruud en Mieke van der Kraats
30-6-2019 Minke de Hulster
7-7-2019 Truus Meeuwisse
21-7-2019 Marijke van der Mueren
4-8-2019 Jo Mandak
18-8-2019 Jan en Anita Schuurman-Hes
25-8-2019 Jeannet Schröder

Jeannet Schröder
Minke de Hulster

Henk van Domselaar

Jan de Voogd

Icoon

Er schuilt een gedaante in mijn eigen 'ik'
die anders is en levender en vrijer
die in zichzelf geen muren kent en tralies
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang
die zich weet loos te maken uit de windsels
van angst en gal en treurig zelfbeklag
die opengaat en ademt in de ruimte
en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan
en minnend uitziert wat een ander mens bezielt
die geen bedenkingen, geen grenzen kent
en lachend geeft en deelt vanuit een
wijd besef dat allen op de aarde één zijn
en dat geen lot ons breken kan
omdat wij gronden in de echte liefde.

Soms in het donker kijk dat diepste 'ik' mij aan
en ik herken het als de levende ikoon
van wat ons ooit is aangezegd:
de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen
Zo ver, zo ver-maar onder ons bereik....!

Catherina Visser

Agenda

september 2019	zo	1	10:00	Viering, mw.K. Bezemer
	di	3	10:00	Koffie-inloop, Hilda Elzinga
	wo	4	10:00	Meditatie & Gespreksgroep, Els van Roosmalen
	zo	8	10:00	Startzondag
	di	10	13:30	Cursus in Wonderen, Ineke van der Jagt
	zo	15	10:00	Viering, mw.E. de Bijll Nachenius
	wo	18	20:00	Sacred Dance, Willemijn van der Nolk van Gogh
	zo	22	10:00	Geen viering
	zo	29	10:00	Viering, ds.D. Peters
oktober 2019	di	1	10:00	Koffie-inloop, Hilda Elzinga
	wo	2	10:00	Meditatie & Gespreksgroep, Els van Roosmalen
			20:00	Sacred Dance, Willemijn van der Nolk van Gogh
	zo	6	10:00	Inspiratiezondag, Rabbijn L. v.d. Kamp
	di	8	13:30	Cursus in Wonderen, Ineke van der Jagt
	zo	13	10:00	Gezamenlijke viering met Schiedam, ds.I. de Jong
	di	15	10:00	Ontmoetingsochtend, Loes Deur & Lia Klöne
	wo	16	20:00	Sacred Dance, Willemijn van der Nolk van Gogh
	zo	20	10:00	Viering, mw. L. Lefeber
	zo	27	10:00	Ledenvergadering
wo	30	20:00	Sacred Dance, Willemijn van der Nolk van Gogh	
november 2019	zo	3	10:00	inspiratiezondag, Maarten van Hunnink
	di	5	10:00	Koffie-inloop, Hilda Elzinga
	wo	6	10:00	Meditatie & Gespreksgroep, Els van Roosmalen
			20:00	Sacred Dance, Willemijn van der Nolk van Gogh
	zo	10	10:00	Herdenkingsviering, ds I. de Jong
	di	12	13:30	Cursus in Wonderen, Ineke van der Jagt
	zo	17	10:00	Geen viering
	di	19	10:00	Ontmoetingsochtend, Loes Deur & Lia Klöne
	wo	20	20:00	Sacred Dance, Willemijn van der Nolk van Gogh
zo	24	10:00	Viering, mw. ds. N. Verburg	
dec	zo	1	10:00	Viering, ds.K. Holzapffel

Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o.

Locatie (geen postadres)	Kerkstraat 10,3231VG Brielle Telefoon: 0181- 410503
Waarnemend Voorzitter .	Jan Bienefelt Telefoon 0181-459910 E-mail: bienefeltjan@gmail.com
Secretaris en postadres	Paul Deur, Slagveld 30, 3231AN Brielle Telefoon: 0618741119 E-mail: pauldeur@hotmail.com
Penningmeester	Jan de Voogd Telefoon: 0181-412658 E-mail; johndevoogd1@gmail.com
Voorganger	Ivo de Jong Pastoriedijk 198, 3185 Pernis Telefoon; 06-53455966 E-mail: ivodejong@me.com
Vervoer	Mieke van der Kraats Telefoon: 0181-399631
Website	www.vrijzinnigenbrielle.nl
E-mail	info@vrijzinnigenbrielle.nl

Kopij voor de volgende editie van VrijZinnig Leven uiterlijk 20 november 2019 opsturen naar clas1946@gmail.com.

Bijdragen

Op 1 september begint het nieuwe boekjaar van de Vrijzinnigen Brielle e.o.. Dan is het ook tijd om aandacht te vragen voor de jaarlijkse bijdragen voor de periode september 2019 t/m augustus 2020.

Wij sturen geen acceptgirokaarten of rekeningen. Wilt U uw contributie, donatie, vriendenbijdrage of het abonnement op Vrij Zinnig Leven zelf overmaken naar één van de onderstaande rekeningen. U kunt uw bijdragen spreiden over het jaar (bijvoorbeeld maandelijks) door het invoeren van een periodieke overboeking in internetbankieren.

Adviesbedragen:

Voor Leden en donateurs € 240,- per persoon per jaar, of € 20,- per maand. Dat is inclusief een abonnement op VZL, email nieuwsbrieven en het programmaboekje .

Voor vrienden € 40,- per persoon per jaar. Dat is inclusief emailabonnement op VZL, nieuwsbrieven en het programmaboekje.

Abonnees op Vrij Zinnig Leven € 15,- per jaar.

Aanmelden nieuwe leden/donateurs/vrienden en abonnees, stuur een email naar npb.brielle@gmail.com

Bankrekeningen:

Iban: NL 45 INGB 0000 316 788

Ten name van: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne-Putten en Rozenburg

Iban: NL 61 ABNA 0506 114 228

Ten name van: Nederlandse Protestantenbond Afd. Brielle